



*Ik verlaat diegenen die ik liefheb om
diegenen die ik liefhad weer te zien.*

De heer
Frans Mariëns

*Lid van de Bond der Gepensioneerden Eizer
Lid van de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht*

Geboren te Duisburg op 31 augustus 1932 en
zachtjes ingeslapen te Leuven op 11 september 2021.

De plechtige uitvaartliturgie gevolgd door de begrafenis,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de
Sint-Maria-Magdalenakerk te Eizer-Overijse
op **zaterdag 18 september 2021 om 10 uur.**

**Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.**

Dit melden u met diepe droefheid:

Felix Mariëns †,
Jules † en Leonie † Thielemans-Mariëns,
Firmin † en Josée † Mariëns-Schoukens,
Edouard † en Marie-Louise † Dehaes-Mariëns,
René en Sidonie † Vlasseman- Mariëns,

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzus;

Hubert † en Yvette † Thielemans-Renders,
Johan Thielemans,
Willy en Marie-Thérèse Thielemans-Smets,
Theo en Rita Sevenants-Thielemans,
Knut en Jessika Coekaerts-Sevenants,
Aiko, Nio, Ryou,

Jaak en Annie Thielemans-Vanhelder,
Erik en Kim Thielemans-Vanderwegen,
Bas,
Philip en Annelies Thielemans-Lefever,
Livia, Indi,

René en Martine Thielemans-Van Aerschot,
Pedro en Evy Degroote-Thielemans,
Anouk, Felix,
Kristof en Ekaterina Thielemans-Dragalina,

Paul en Mia Bolanger-Thielemans,

zijn neven en nichten;

De families Mariëns en Derom.

Met dank aan de thuisverzorging voor de goede zorgen.